

Hallo jongens en meisjes,

Op **Donderdag 13 September** is het weer tijd voor de jaarlijkse schoolreis.

Dit jaar gaan we met groep 5, 6 en 7 naar Amsterdam.



Eerst gaan we naar **Nemo Science Center**.

In het NEMO ontdek je zelf hoe de dingen werken. Geen droge lessen, maar doen, zien, voelen en beleven. Sluit jezelf op in een zelfgeblazen zeepbel, verken je DNA met een 3D-reis door je lichaam en maak kennis met Elektra.

Daarna worden we naar de volgende bestemming gebracht:



Hier kunnen ze hutten bouwen, vlotvaren, slootbeestjes vangen, dammetjes maken, ravotten, door riet en bosjes struinen, kliederen, klimmen en vies en nat worden

Je wordt 's ochtends om 08.15 uur in de klas verwacht.

We vertrekken rond 08.30 uur vanaf het parkeerterrein van MVV.

Om 17.00 uur gaan we weer op weg naar huis, waar we dan rond 18.30 uur weer aankomen op het MVV terrein.

Je moet je eigen lunch meenemen en wat drinken en iets lekkers. In de middag krijg je drinken en een ijsje.

Neem kleren mee die vies en een beetje nat mogen worden, het liefst dichte schoenen.

Heel veel experimenteer en speelplezier alvast!

Het schoolteam en de oudercommissie